



Liefdevolle topzorg in de laatste levensfase.

Johannes Hospitium Vleuten

Nieuwsbrief december 2023

Voorwoord nieuwe voorzitter bestuur

Dit jaar in deze nieuwsbrief een voorwoord van een nieuwe voorzitter. Sinds 1 november van dit jaar heb ik het stokje overgenomen van Erik Kerpen. Op diverse plaatsen en tijdstippen is Erik bedankt voor zijn inzet voor het hospitium en bij deze onderstreep ik dit nog een keer.

In deze nieuwsbrief kijken wij terug op vele momenten en personen die reden geven tot dankbaarheid. In de korte tijd die ik nu bij het hospitium betrokken ben, heb ik al veel mensen mogen ontmoeten en veel verhalen mogen horen. Deze ontmoetingen maken grote indruk op mij, zoveel toewijding. Heel belangrijk was de herdenkingsdienst van afgelopen november, waarbij de verhalen van de familieleden langskwamen en de gasten die overleden zijn werden herdacht. Ongelooflijk belangrijk en krachtig zo'n dienst. Het laat zo duidelijk zien hoe betekenisvol het hospice kan zijn. Dit alles is alleen mogelijk door de inzet van velen. Deze tijd van advent en straks oud en nieuw leent zich goed om terug te kijken, zoals wij doen in deze nieuwsbrief, en vooruit te kijken met onze goede voornemens. De dankbaarheid gaat uit naar de vrijwilligers en medewerkers die zich dagelijks inzetten. Naar de schenkers groot en klein die een financiële bijdrage geleverd, naar de mensen die ons hospitium in hun hart of in hun gebed dragen.

Mijn voornemen is in ieder geval om mijn energie en deskundigheid in te zetten voor het hospitium het komende jaar. Lineke Berkelaar heeft weer een mooi jaarplan gemaakt, waarin de plannen voor 2024 zijn uitgewerkt. Wij hopen uiteraard dat allen van u ergens in hun goede voornemens voor het komende jaar ons Hospitium een plaats geven.

Graag wens ik u en uw dierbaren namens het bestuur een Zalig Kerstfeest en een gezond 2024.

Bert Buirma,

Bestuursvoorzitter JHV

Voorstellen nieuwe medewerkers

We mochten afgelopen jaar drie nieuwe medewerkers verwelkomen. Fijn dat ze een plek hebben gevonden in onze organisatie. Hieronder stellen ze zich voor:

Mijn naam is Marieke Duursma, 44 jaar, getrouwd met Arjan en ik werk sinds 1 juni dit jaar in het hospitium als ziekenverzorgende. Het bevalt mij tot nu toe heel erg goed, ik heb lieve collega's met wie ik kan overleggen en kan sparren. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gaan wandelen, puzzelen of leuke dingen doen met vriendinnen.



Sinds 1 juli 2023 werk ik (Marion Jongbloed, 59 jaar) als verpleegkundige in het Johannes Hospitium te Vleuten. Hiervoor heb ik 36 jaar als verpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis gewerkt. Omdat ik altijd al een grote affiniteit met palliatieve en terminale zorg heb gehad, wilde ik graag deze nieuwe uitdaging aangaan.

De overgang was enorm groot en ik heb erg moeten wennen, maar kan nu na een half jaar zeggen dat ik het heel erg fijn vind om in deze mooie instelling te mogen werken. Samenwerken met een kleine groep flexibele collega-verpleegkundigen/ ziekenvergenden en met een hele grote groep vrijwilligers (veel respect voor hen) die allemaal zeer gemotiveerd zijn om liefdevolle topzorg te geven aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun allerliefsten. Het geeft veel voldoening om hier aan deel te mogen nemen. Wat ik ook als prettig ervaar is dat de kwaliteit van zorg een prioriteit is. Er is ruimte voor scholing en ontwikkeling, zowel voor de professionals als voor de zorgvrijwilligers. En niet in de laatste plaats de warmte en gastvrijheid die het JHV uitstraalt wanneer je er binnenkomt, je voelt je welkom!

Mijn naam is Anne Robijn en sinds 1 augustus jl. ben ik begonnen als Coördinator Vrijwilligers.

Vanaf de eerste keer dat ik het hospice binnen stapte, werd ik getroffen door de sfeer en de lichtheid die het hospice uitstraalt. Ik heb me vanaf het begin heel welkom gevoeld en ik heb ervaren dat de bijzondere sfeer in ons hospice elke dag aanwezig is.

Ik heb bijna 20 jaar lang gewerkt voor Het Vakantiebureau, een organisatie die vakanties organiseert voor o.a. ouderen en mensen met een beperking. In diverse accommodaties in het land organiseren zij vakantieperiodes met hulp en inzet van vele vrijwilligers in verschillende functies. Hier heb ik ervaren hoe het werk van vrijwilligers er toe doet en hoe belangrijk zij zijn om vele organisaties te ondersteunen in het werk dat zij doen. Daarna heb ik nog een tweetal andere functies gehad maar het werken voor een maatschappelijk doel en het werken met en voor vrijwilligers bleef mij trekken. En toen kwam het hospice op mijn pad.

Ik vind het een hele mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen zodat zij de juiste zorg en aandacht aan onze gasten kunnen bieden. De andere uitdaging is dat we voldoende nieuwe vrijwilligers vinden de komende jaren. Dat we blijven vertellen hoe bijzonder het is om in ons hospice te werken en hoe de vrijwilligers het verschil maken voor onze gasten. Het komende jaar is dit één van mijn belangrijkste taken.

Mocht u meer willen weten over vrijwilliger worden bij ons, mail dan naar coordinatorvw@hospitiumvleuten.nl.



Het jaarlijkse medewerkersuitje (Els van Haren, zorgvrijwilliger en organisator uitje)

Na een aantal voorbereidende vergaderingen brak donderdag 21 september jl. aan: helaas de eerste volledige regendag van de herfst! Het kwam met bákken uit de hemel. Ruim 100 medewerkers waren gelukkig zonder problemen in Maarsbergen bij de Weistaar aangekomen. Een gigantische evenementen-locatie, waar een bezoekersaantal van 1000 per dag(!) redelijk normaal is.

Het plan was om na een welkomstdrankje met - natuurlijk - iets lekkers, de stoute klompen aan te trekken en op de omringende weilanden boerengolf te spelen. De weilanden waar de dag tevoren de koeien nog hadden gegraasd. Klompen waren ter plaatse beschikbaar, wel zelf geitenwollen sokken meenemen, was het advies.

Maar ja, de regen dus. Gelukkig konden we zonder moeite met z'n allen in een grote schuur terecht, waar een soort 'midget-boerengolf' gespeeld kon worden. Wat waren we als organisatie team blij dat deze optie vandaag zéér nuttig bleek. Gaf trouwens ook veel rust bij de voorbereiding, kunnen we verklappen.....



De teamindeling was 'random' gemaakt: teams van 6 - 7

medewerkers en bestuursleden vonden elkaar via de kleur van de badges. En toen begon de wedstrijd: er is heel veel gelachen, er is heel veel gescoord (ook vals, natuurlijk, maar dat hoort erbij), er is veel misgeslagen, maar zelfs dat mocht de pret niet drukken. Het was een zeer geanimeerd geheel, waar gelukkig ook veel nieuwe kennismakingen plaatsvonden.

Tijdens de borrel werden de officiële handelingen verricht: het afscheid van de voorzitter, Eric Kerpen, de kennismaking met de nieuwe voorzitter, Bert Buirma, en last but absolutely not least, de 'viering' van de jubilerende vrijwilligers. Het was ook dit jaar weer een respectabel aantal. Wat een rijkdom voor het Hospitium.

Het aansluitende buffet werd zeer gewaardeerd, en tegen 8 uur vertrokken allen - uitgelachen, uitgepraat en uitgegeten weer naar huis. We gaan er weer jaar op teren!



Kookplezier (Bart de Leeuw, kookvrijwilliger)

Het plezier waarmee onze kookvrijwilligers elke dag weer zorgen voor de maaltijden in het hospice is recent nog groter geworden door het prachtige nieuwe fornuis. Het oude fornuis vertoonde steeds meer kuren, zo gingen de pitten regelmatig uit en lieten de knoppen spontaan los. De installatie van zonnepanelen eerder dit jaar opende de weg naar koken op inductie, en dankzij meerdere donaties kon een professioneel Falcon fornuis worden aangeschaft. De twee ovens, een aparte grill-lade en een kookplaat met 5 inductiezones zorgen voor veel enthousiaste reacties!



Open dag (Elvira Termorshuizen, zorgvrijwilliger en organisator Open Dag)

Afgelopen 14 oktober organiseerde het Johannes Hospitium Vleuten weer een open dag. Een dag waar bezoekers een compleet beeld kunnen krijgen van wat een hospice is en wat het onze gasten allemaal te bieden heeft. Bij binnenkomst werden de bezoekers in onze gezellige huiskamer door een gastvrouw voorzien van koffie of thee met wat lekkere hapjes, gemaakt door onze koks. In kleine groepjes werden de bezoekers vervolgens door zorgvrijwilligers rondgeleid. In één van de (lege) gastenkamers konden de bezoekers een idee krijgen van hoe een gastenkamer er uit ziet en vertelde één van onze collega's over de complementaire zorg die het hospice biedt.

Denk hierbij aan voet/ handmassages en aromatherapie waarbij verschillende oliën en aromalampen gebruikt worden. In de keuken vertelden de koks kort hoe zij dagelijks te werk gaan; van informeren bij de gasten wat ze die dag zouden willen eten, boodschappen doen tot aan het uitserveren van het eten bij de gasten. Voor bezoekers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een vrijwilligersfunctie, hield de vrijwilligers-coördinator een informatie-uurtje. Dat er vraag naar is, bleek wel uit de grote opkomst van ongeveer 60 bezoekers. De open dagen zijn laagdrempelig, bezoekers hoeven zich niet van te voren aan te melden.

De volgende Open Dag is op zaterdag 16 maart 2024 van 11-14u, welkom!

Opgeknapte huiskamer

Afgelopen februari is er opnieuw een ruimte opgeknapt in het Johannes Hospitium Vleuten, namelijk de huiskamer. Dankzij diverse giften van gasten en externen is dit gerealiseerd. Een fikse klus, de vloer eruit, schilder erin, nieuwe vloer erin en allemaal nieuwe meubels. Het is een prachtige warme ruimte geworden waarin gasten, hun naasten, maar ook het personeel fijn kunnen zitten. Hartelijk dank aan de interieurcommissie voor hun inspanningen, maar ook dank aan alle gulle gevers.



Grote dank voor de giften

Nu we aan het eind van het jaar 2023 terugkijken, zijn we opnieuw dankbaar. Dankbaar voor de grote betrokkenheid van al die mensen die ons steunen op welke manier dan ook. Een fruitmand, chocola, grote schalen met druiven, bloemen, etc. etc. Verder mochten we ook dit jaar weer periodieke en eenmalige giften ontvangen voor specifieke doelen zoals het fornuis of de zonnepanelen, maar ook voor de zorg die we verlenen. Mede dankzij deze bijzondere vrijgevigheid kunnen wij de zorg verlenen die we willen verlenen. Met aandacht en liefde voor de gast in de laatste levensfase, maar ook met zorg en aandacht voor onze vrijwilligers en medewerkers. Wilt u meer informatie over hoe u ons kunt steunen, kijk dan op onze [website](#) voor de mogelijkheden of neem contact op met het Johannes Hospitium Vleuten. Het is mogelijk om Gouden Vriend te worden, maar ook met eenmalige giften zijn we blij! Voor een eenmalige donatie scan de QR-code of kijk op de website.



Bericht van St. vrienden van het JHV

Maandag 18 september jl. heeft de Rotary Haarzuylens weer een golftoernooi georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Johannes Hospitium Vleuten. Het was een stralende middag toen wij met onze golftassen naar de starthole liepen. Het gras was fris gemaaid, de fairways zagen er perfect uit en de gesprekken tussen de slagen door waren net zo belangrijk als het golfen zelf. De eerste 7, 8 holes verliepen soepel, we sloegen mooie drives en legden de ballen dicht bij de vlag. Rond 5 uur begonnen de donkere wolken zich boven ons samen te pakken, het leek erop dat we ons in het pad van een naderende bui bevonden. Vele van ons besloten om de snelste route naar het clubhuis te nemen om te schuilen voor de regen. Gelukkig klaarde de lucht snel op en Clazien van den Bosch en Anneke Oudshoorn kroonden zich tot de 2023 winnaars na een spannende play-off op hole 9!

Lineke Berkelaar mocht, namens de vrienden van het hospitium, een cheque van maar liefst €14.000,00 in ontvangst nemen. In een alom gewaardeerde toespraak vertelde zij over de liefdevolle verzorging en begeleiding voor mensen in hun laatste levensfase. Zij bedankte alle aanwezigen voor het hoge bedrag wat bijeengebracht was.



Op de foto: Lineke Berkelaar die de cheque ontvangt uit handen van Pascal Laurent van de Rotary Haarzuylens. Penningmeester van de Vrienden het Hospitium Wim Hopman kijkt tevreden toe.

 **Johannes Hospitium Vleuten is bij Torenpleinker.**
Gepubliceerd door Lineke Berkelaar · 13 november om 22:06 · Vleuten · 

Vanavond hebben we de gasten herdacht die tussen nov '22 en juni '23 bij ons zijn geweest. Omlijst door muziek van het Hospitium koor, klonken de namen en werd een persoonlijke kaars aangestoken.

'Streep daarom hun naam niet door,
Noem hun naam en laat me weten
Dat ook jij niet zult vergeten
Zo alleen kan ik verder gaan'





FIJNE FEESTDAGEN!

EN DE BESTE WENSEN VOOR 2024!



BESTUUR, DIRECTIE EN MEDEWERKERS JOHANNES HOSPITIUM VLEUTEN